

Επιστολή π. Ευσεβίου Κηπουργού προς την Βασίλισσα Φρειδερίκη.

Εν Καλαβρύτοις τη 5 Μαΐου 1947

«Μεγαλειοτάτη.

Σας ομιλούν τα Καλάβρυτα.

Τρέμουν τα χέρια, κλαίνει τα μάτια, σπαράζει η καρδιά και αδυνατώ να σας περιγράψω τη συμφορά.

Περιμέναμε με λαχτάρα να έλθετε ως εδώ να ιδήτε τα Καλάβρυτα. Τί να εβλέπετε; Καλάβρυτα δεν υπάρχουν. Οι άνδρες, τα παιδιά και κάθε παλληκάρι κόπηκαν στις 13 του Δεκέμβρη 1943..

Από ποιούς; Δεν λέγω το από ποιούς, να μην Σας ανάψω την καρδιάν, διότι δυστυχώς εις τας φλέβας των εκινείτο αίμα...Μόνον γυναίκες έμεινον και μικρά παιδιά. Γυναίκες έρημες, παιδιά μικρά και ορφανά, αδενικά, φθισικά, νηστικά. Εντός 10 ημερών εθάψαμε 5. Τάφαγε η στεναχώρια, τα τελείωσε η υγρή χαμοκέλα, η ανήλια, αυτό το κάτεργο, που χρησιμεύει για κατοικία.

Αναλογισθήτε την συμφοράν τους Μεγαλειοτάτη και αναλάβετε χάριν αυτών μίαν Σταυροφορίαν με επικεφαλής τον Εαυτόν σας. Άλλοτε εγίνοντο Σταυροφορίαί προς απελευθέρωσιν των ιερών τόπων. Τώρα κάμετέ την προς ανοικοδόμησιν εθνικών και ιερών τόπων. Τώρα ενεργήσατε Εσείς Σταυροφορίαν για να κάμετε εκκλησίαν, να κάμετε Δημ. Σχολείον, να κάμετε σπίτια της προκοπής.

Δεν ζητούσι τα Καλάβρυτα Μεγαλειοτάτη να φέρετε στη ζωή τους 1000 εκτελεσθέντας Καλαβρυτινούς. Όχι. Δεν ζητούσι να φέρετε 1000 φονιάδες Γερμανούς να τους εκτελέσουν για αντεκδίκησιν. Όχι. Μόνον ζητούσιν ενίσχυσιν υλικήν, για να μη θρηθούν καθημερινώς σχεδόν νεκρούς, παιδιά και χήρες των εθνομαρτύρων.

Μια χειρονομία σας αρκεί να μετριάση την δυστυχία τους. Βγάλετε το δαχτυλίδι σας ω Μεγαλειοτάτη, υψώσατέ το εις όλην την Ελλάδα και την ξένη γην και ειπέτε τους:

*«Πρώτη εγώ, η Βασίλισσα των Ελλήνων, προσφέρω το δαχτυλίδι μου για τα ορφανά και τας χήρας των Καλαβρύτων. Καλώ και Σας όλους να δώστε από το περίσενμά σας, ότι έχετε και είναι άχρηστον και μόνον δι' επίδειξην είναι, να τα προσφέρωμεν για τα Καλάβρυτα.»*

Να είσθε βεβαία Μεγαλειοτάτη μία Βασιλική εμπνευσμένη έκκλησίς Σας με αρχηγόν την Σεπτήν Βασίλισσαν θα δώση ό,τι χρειάζεται για τα άμοιρα, για τας χήρας, τα ορφανά που τάντυσαν στα μαύρα και στην συμφορά χριστιανοί δυστυχώς Γερμανοί..

Ευχαριστούντες Υμάς εκ μέρους και των χηρών και των ορφανών

Διατελούμεν υπήκοον τέκνον

Της Υμετέρας Μεγαλειότητος

Ευσέβιος Κηπουργός

Γυμνασιάρχης