

Ομιλία κ. Σωτηρίου Ι. Τσενέ
Προέδρου Δ.Σ. Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας
Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011
Εγκαίνια Πλατείας «Ολοκαυτώματος Καλαβρύτων»

«Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση χαιρετίζω την τιμητική παρουσία σας στη σημερινή τελετή των εγκαινίων της πλατείας «Ολοκαυτώματος Καλαβρύτων». Η Βουλή των Ελλήνων πράττοντας το χρέος της, στην επέτειο των 50 χρόνων από το ολοκαύτωμα της ιστορικής πόλης των Καλαβρύτων, ομόφωνα ανακήρυξε τα Καλάβρυτα σε «Μαρτυρική πόλη».

Ορισμένα χρόνια αργότερα ο Δήμος Αθηναίων, ανταποκρινόμενος σε σχετικό αίτημα της Ένωσής μας, ομόφωνα, με την 1130 της 25^{ης} Μαΐου 2009 απόφασή του, επί δημαρχίας κ. Νικήτα Κακλαμάνη, ονόμασε τον εξαιρετικά φροντισμένο και όμορφο αυτόν εδώ χώρο, που ορίζεται από τις οδούς: Φρειδερίκου Σμιθ, Λαγουμιτζή, Σφιγγός, Φανοσθένους, σε πλατεία «Ολοκαυτώματος Καλαβρύτων».

Σήμερα ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Γεώργιος Καμίνης ολοκληρώνει ένα έργο, που τιμά τη μνήμη των μαρτύρων πολιτών των Καλαβρύτων και της Επαρχίας Καλαβρύτων, καθώς και των μοναχών των θρυλικών Μοναστηριών της Αγίας Λαύρας και του Μεγάλου Σπηλαίου, οι οποίοι με το αίμα τους πότισαν το δένδρο της ελευθερίας και έγιναν σύμβολο της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών και του σεβασμού προς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Η σημερινή ημέρα είναι σημαντική όχι μόνο για τη Μαρτυρική μας πόλη, τα Καλάβρυτα, αλλά και για τις άλλες Μαρτυρικές πόλεις – Σύμβολα, που γνώρισαν τη φονική manía των κατακτητών για χάρη της εθνικής τιμής και της ελευθερίας.

Είναι επίσης ξεχωριστή, γιατί συμπίπτει ακριβώς με την παραμονή της 68^{ης} επετείου από τα τραγικά γεγονότα των Καλαβρύτων, που ο Δήμαρχος της Πρωτεύουσας της πατρίδας μας πραγματοποιεί τα εγκαίνια της πλατείας αυτής, δίνοντάς της το ιστορικό όνομα πλατεία «Ολοκαυτώματος Καλαβρύτων».

Για τον αφανισμό της μικρής πόλης των Καλαβρύτων μελετήθηκε από τους παρανοϊκούς εγκεφάλους του επιτελείου του Χίτλερ και εκπονήθηκε ένα εξωφρενικό επιχειρησιακό σχέδιο, η εφαρμογή του οποίου ανατέθηκε σε

εκπαιδευμένες και βαρύτατα εξοπλισμένες τακτικές δυνάμεις του Γερμανικού Στρατού... Η απαίτηση έκφρασης ανυπόκριτης και ουσιαστικής συγγνώμης από τα επίσημα χείλη των υπευθύνων δεν είναι απλά και μόνο επιτακτικό χρέος προς τη διεθνή κοινότητα, αλλά και απαραίτητη συνθήκη για ειλικρινή φιλία και συναδέλφωση των λαών. **Πρέπει επιτέλους να αποδοθεί δικαιοσύνη.** Μόνον τότε, αν θέλουμε να είμαστε ευθείς, θα υπάρξει ελπίδα, προοπτική, μέλλον. Μόνον τότε θα αναδυθεί στην επιφάνεια το πραγματικό πρόσωπο των ισχυρών εταίρων μας και θα υπάρξει εγγύηση ότι δεν θα επαναληφθούν παρόμοια εγκλήματα.

...Η 13^η του Δεκέμβρη είναι ημέρα τιμής και πένθους, αφιερωμένη στους μάρτυρες Καλαβρυτινούς.

Είναι ημέρα μνήμης και όχι λήθης. Η ημερομηνία αυτή, ως μεγάλο ιστορικό γεγονός, αποτελεί ορόσημο της ιστορικής μας κληρονομιάς και κατευθυντήριο οδηγό της εθνικής μας πορείας και των κοινωνικών μας αγώνων.

Πρέπει να αγρυπνούμε για να μην αγωνιούμε.

Πρέπει να θυμόμαστε γιατί εύκολα ξεχνιόμαστε.

Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε,

Κλείνοντας, θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά εσάς, τον Πρόεδρο και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, καθώς και την προηγούμενη Διοίκηση του Δήμου σας, γιατί εκδηλώσεις σαν τη σημερινή και ενέργειες σαν τη δική σας, φωτοδοτούν τους άγρυπνους δαυλούς της ιστορικής μνήμης, βοηθούν στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης, διεγείρουν το αίσθημα της συνεργασίας και προοιωνίζουν την προσδοκία για ένα καλύτερο αύριο για όλους μας.

Να είστε σίγουρος, ότι η πλατεία αυτή θα έχει φωνή για όλους τους Αθηναίους, για όλους τους Έλληνες.

Ο προσκυνητής – επισκέπτης στα δοξασμένα και αιματοβαμμένα χώματα της μαρτυρικής πόλης των Καλαβρύτων, με τον περαστικό από την πλατεία αυτή, ας βαδίζουν μαζί το δρόμο της συλλογικής συνείδησης, ανοίγοντας νέους ορίζοντες για τις επόμενες γενιές».